



De glooiende 27 holes liggen allemaal rond het hotel.



Het dagelijks Islantilla-buffet is van grote klasse!



Het dagelijks Islantilla-buffet is van grote klasse!



De nieuwsgierige familie Duck ziet er wel brood in op de green.

Al tien jaar organiseert Anique van Waardt van Flight4You in samenwerking met Bert Trommelen van 3DGolfvakanties golfreizen voor 'alleengaanden'. 'Nee hoor, niet uitsluitend "alleenstaanden";' zegt ze nadrukkelijk. 'Het merendeel is wel single maar er zijn ook golfers die meegaan omdat ze een partner of echtgenoot thuis hebben die niet golft.'

En ze beklemtoont dat het zeker geen 'dating-golftrips' zijn of een dekmantel voor hunkerende one-night-flighters. 'Het zijn gewoon enthousiaste, gezellige golfers in dezelfde leeftijdscategorie, zeg 50-plus tot 70-min, die een leuke golfweek met elkaar hebben op hoog niveau. Alles tot in de puntjes geregeld en verzorgd. "All in" met een uitstekende prijs-kwaliteitverhouding. En standaard krijgt iedereen een 2-persoonskamer voor alleengebruik.'

Als golfer ben je min of meer veel met jezelf bezig en het lijkt dus een sport die bij uitstek geschikt is voor solisten. Je zou zeggen: dé sport voor alleenstaanden en aanverwanten. Anique: 'Maar steeds weer blijkt dat zelfs de "einzelfgangers", of ze nu verstokt zijn of door omstandigheden zo geworden, elkaar toch in dit soort golfreizen vinden en in vele gevallen ook een band opbouwen. En voor velen blijft het niet bij één keer. Ik heb deelnemers die steevast één tot twee keer per jaar meegaan.'

Nu maar hopen dat ik na dit voor-gesprekje met Anique nog wel mee mag als verstokte golfvrijgezel, echte 'Gooise man' en amateur-casanova. En, zal de groep mij als immer nieuwsgierige golf & societyreporter en dus 'vreemde eend' wel accepteren?

Enfin, ik trek de stoute schoenen maar aan en rij met humeurige tegenzin in de oerend vroege ochtend naar Rotterdam – The Hague Airport. Die stoute golfschoenen heb ik letterlijk maar direct aangetrokken, want ik ga een poging wagen dit avontuur te beleven met slechts één stuk handbagage. Dus de lichte gympies in de tas en een extra regenjack met daarin scheerapparaat, opladers, fototoestel, aftershave en golfballen, over de arm. Want ook een

golfbag neem ik tegenwoordig het liefst niet meer mee. Ik zie wel wat men mij te bieden heeft in den vreemde.

In dit geval vliegen we naar de luchthaven Faro in Portugal en daar biedt 'ClubstoHire.com' vanaf 35 euro per week een prima TaylorMade (R11) of Callaway golfset te huur aan. Een 'hole in de markt' om het maar zo te zeggen! Nog wat anoniem in mezelf mokkend over de zoveelste vaderlandse acute onweersbui, hoor ik tijdens het onoverdekte loopje van het parkeren naar de vertrekhal plotsklaps achter mij: 'Hé, Andreas!' Je gelooft het niet maar het is Madelon, uit mijn eigen Bussum. 'Waar ga jij naartoe?,' vraag ik argeloos. Ik ben nog niet goed wakker want zelfs als ze 'Faro' zegt, ga ik er nog niet vanuit dat ze ook in de 'alleengaanden-golfwereld' zit. Verdikkeme dus toch! Wat is de wereld toch klein.

Ik heb extra beenruimte geboekt en zit derhalve op rij twee naast een redelijke bejaard duo. Ik heb het sterke vermoeden dat deze Transavia-flightgenoten bij aankomst elders hun vertier gaan zoeken. Echter aan de andere kant zit een man van zo'n 2.06 meter en ongeveer mijn leeftijd, die op zijn i-pad druk zit te gamen. Hem schat ik wél in op een hoog 'Flight4You-gehalte'. Hij praat trouwens helemaal niet met de vrouw die naast hem zit. Kijk, dát is 'verdacht'!

Bij een zogenaamd doelloos loopje naar achteren, kijk ik iedereen nog eens doordringend aan. Waar zouden mijn golfreisgenoten zitten? Twee charmante dames kijken mij glimlachend aan – dit gaat de goede kant op – maar het blijft nog een mysterie wie deel uitmaken van het exclusieve 'Islantillagezelschap'.

ISLANTILLA GOLF RESORT

Het voordeel van voorin zitten en alleen handbagage meenemen is dat je als eerste 'buiten' staat. De ClubstoHireshop lacht me direct al toe en binnen twee minuten heb ik, na inlevering van mijn voucher', een zorgeloos setje op mijn kar. Ook bij 'Budget Castanheira' gaat het gesmeerd en in no time zit ik op de *auto estrada* richting Spaanse grens. Let wel, als u met Flight4You gaat, beschikt u met een groepje over één huurauto, maar afhankelijk van de 'toegewezen' >

HOE STERK IS DE 'EENZAME' GOLFFER

'Alleengaanden' vinden hun ideale flightgenoten in golfparadijs Islantilla aan de Costa de la Luz.

TEKST EN FOTOGRAFIE ANDREAS VAN DER SCHAAF





Alleengaand, ja! Maar zeker niet eenzaam. Flight4You too?

chauffeurskwaliteit kan dit uiteraard de kennismaking met uw reisgenoten verdiepen. Het aparte is wel dat bij aankomst in Faro het één uur vroeger is en het na vijftien minuten in de auto, als we over de grens zijn, alweer één uur later is. Zo slingert de jetleg zich heen en weer door mijn lichaam.

De 'ochtendhumeurvlucht' zorgt er echter wel voor dat je in principe meteen aan de golfbak kunt en dus bijna nog een hele dag kunt genieten van wat deze reis zoal te bieden heeft. Ik kom zo als snelle 'single-driver' als een van de eersten in het hotel aan en wordt hartelijk en diepbruin ontvangen door de reeds vooruit gereisde gastvrouw Anique.

Kort daarna druppelen de overige groepsleden binnen. Ja hoor, de I-pad van tweemeterzes stelt zich aan me voor als 'Peter' en vertelt dat hij al voor de vierde keer mee gaat. Peter zit in de ontwikkeling van apps en computer-games. De twee charmant lachende dames blijken Conny en Jolanda. Respectievelijk gescheiden operatie-zuster en accountmanager bij een reclamebureau, wier partner golfen haat en die derhalve 'gelukkig' is thuis gebleven met de poes. Het 'bejaarde duo' blijkt zelfs een jaar jonger dan ikzelf te zijn – ik dus heb weer niet goed genoeg in de spiegel gekeken. De heer van het duo heet Gerard. Hij is niet de

HET BEJAARDE DUO IS EEN JAAR JONGER DAN IKZELF – IK HEB WEER NIET GOED IN DE SPIEGEL GEKEKEN

partner maar wel de 'golfreisvriend' van zijn 'buurvrouw' Karin, arts in ruste. Zij gaan al weer voor de vierde keer mee.

HET BETERE GOLFWERK

Voor mij is het een 'gewone werkdag', dus begin ik maar eens aan een inspectie van de faciliteiten op Islantilla. Salesmanager Tino Cordero en marketingmanager Alphonso Caballero Bevia gooien alle registers open. Met een golfbuggy doen we een snelle inspectie van de glooiende en werkelijk indrukwekkende 27 holes. We nemen een kijkje in de 'Beach Club', op een paar minuten rijden aan het Atlantische strand, schudden handen met de chef-kok, testen de ligbedden aan het immense zwembad en jumpen eens goed op de boxspringmatrassen van mijn ruime kamer, inclusief balkon met avondzon en een flatscreen met redelijk wat kanalen buiten de Spaanse om. Ik moet u zeggen, ik begin al een opkruipend gevoel van enthousiasme te krijgen dat het hier aan de Costa de la Luz niet alleen voor singlegolfers maar ook voor vele andersgezinden wel eens een ideaal vakantieparadijsje zou kunnen zijn.

De volgende ochtend begint het officiële golfprogramma. Ik ben ingedeeld met Gerard, Madelon en Conny! We spelen de lus 10 t/m 27. De baan is echt super en de greens zijn af en toe behoorlijk onvoorspelbaar. Het zoemen van krekels, de geuren van bougainville, factor 30 Nivea Sun & Bronze. Met recht een van de meest exclusieve en mooiste golfcomplexen van deze kust. En zoals het zo vaak gaat in de golfsport ben je na achttien holes volledig op de hoogte

van al het lief en leed van je flightgenoten en al bijna vrienden voor het leven!

KUNDUZ-COALITIE

Het grote 'meet & greet' moment is aangebroken bij 'het aperitief', een van de drie 'ankerpunten' waarbij gastvrouw Anique er grote waarde aanhecht dat iedereen aanwezig is. Dat geldt ook voor het gezamenlijke diner en de dagelijkse prijsuitreiking. Voor de rest ben je min of meer vrij en kun je ook besluiten eens een dagje niet te golfen. Ik ontmoet voor het eerst de hele groep en het is me direct al duidelijk dat de mensen alles behalve hun ziel onder de arm torsen. De stemming zit er na een glaasje bubbels en een tapaatje meteen goed in. Het laat onverlet dat het 'Kunduz-coalitie' gehalte van de groep hoog is en waarschijnlijk is dat een van de redenen dat we vrij snel met elkaar op één lijn zitten.

Het buffetdiner is ronduit overwel-digend en ook de 'wijn-inclusief-factor' draagt daar behoorlijk aan bij. Anique zegt het nog een keer: 'De mensen die meegaan zijn altijd sterke, positieve mensen die, na wat voor omstandigheid dan ook, hun leven weer in de vooruit hebben gezet en niet blijven hangen in geklaag en verdriet. Nee, er wordt veel gelachen!'

Zelfs ik, eenzame, verstokte, solistische golfcasanova, moet toegeven dat ik al binnen 24 uur met het grootste gemak over mijn schaduw heen stap en me naadloos aansluit bij dit kleurrijke gezelschap. Kortom, 'Flight4You too?' ●



WEBSITES

www.3dgolf.nl
www.flight4you.nl
www.islantillagolfresort.com